

# Parochieblad H.H. Antonius en Bavo

2018 - 2

18 maart – 3 juni 2018

*Vrede en alle goeds!*

# VREDESGEBED VOOR STAD EN WERELD

In samenwerking met de Groenmarktkerk  
Iedere eerste maandag in de maand, 12.30 - 13.00 uur



## Colofon

---

Parochieblad HH Antonius en Bavo is een gezamenlijke uitgave van de Groenmarktkerk en de Bavo in Haarlem en verschijnt circa vier keer per jaar.

**De deadline van het komende parochieblad is 20 mei 2018;**  
het parochieblad loopt dan van 3 juni tot en met 31 augustus.  
Kopij kan gestuurd worden aan:  
[koster@rkbavo.nl](mailto:koster@rkbavo.nl) of aan [redactie.GMK@gmail.com](mailto:redactie.GMK@gmail.com) of aan  
[parochiebladantoniussenbavo@gmail.com](mailto:parochiebladantoniussenbavo@gmail.com)

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij te redigeren en te plaatsen

Redactie:

Hein-Jan van Ogtrop

Andreas Flick

Eric Fennis

Marieke Baijer

Marianne Boelema

## *Een Paaservaring*

Pas geleden kwam ik hem weer eens tegen. De man die ik jaren geleden heb leren kennen en die mij in een persoonlijk gesprek ooit vertelde over zijn bijna dood ervaring. Hij was nog geen 50 jaar toen hij het meemaakte, in de bloei van z'n leven. Zomaar ineens na het sporten overkwam het hem. Hij zakte weg, werd aangetrokken door een fel licht, zag een reikende hand en een wazige gestalte en werd overvallen door een gevoel van intens geluk. Het was hem zwaar gevallen uiteindelijk weer wakker te worden in een ziekenhuisbed. En het eerste wat hij gezegd had, was dat hij God gezien had. Hij was er vanaf dat moment absoluut zeker van dat God bestaat.

Ook wij christenen geloven dat God bestaat en dat hij ons mensen nabij is. Maar als we eerlijk zijn, moeten we er wel aan toevoegen dat ons geloof menig keer op de proef wordt gesteld. We lopen maar al te vaak verloren in de dingen die op ons pad komen en die we maar moeilijk kunnen bevatten, of waar we geen greep op hebben. We hebben genoeg vragen aan het leven zelf te stellen, en dus aan God die ons dat leven gegeven heeft, maar die soms zo ver weg lijkt en ons gebed maar niet lijkt te horen. De hemel lijkt dan gesloten en de aarde zonder teken van hoop. Wat zou het dan heerlijk zijn om bij leven al een Godservaring te mogen hebben, gewoon de zekerheid dat Hij echt bestaat.

Misschien is het een troost te weten dat Jezus die moeilijke momenten ook gekend heeft. In doodsangst heeft Hij zich overgegeven aan de wil van zijn Vader, maar op het kruis doet die eenzaamheid Hem roepen tot God, die Hem schijnbaar verlaten heeft. In die zin was Hij net zo veel mens als wij.

Kan het een troost zijn dat ook de Kerk, die gemeenschap van gelovigen waar wij toe behoren, in de loop van de geschiedenis hetzelfde lijden heeft moeten doormaken. Als bruid van Christus is haar sluier lang niet altijd wit. Soms gebeuren er binnen die gemeenschap dingen die haar ongeloofwaardig maken, zodat je je als gelovige af kunt vragen: en waar is

God *hier* dan? Kan Hij dan niet een teken geven, al is het maar klein, dat Hij onder ons toch ergens aanwezig is en dat wat we allemaal geloven en doen een doel heeft?

Maar dat teken zal Hij geven! Het wordt in de Paasnacht de donkere kerk binnengedragen. Een kwetsbaar vlammetje dat licht geeft en dat ons uitnodigt dat licht door te geven. En het is niet zomaar licht, het is het 'Licht van Christus'. En dat licht was er al voor alle tijden. De openbaring van God gaat gepaard met licht, daarin is God te herkennen.

Want licht is het eerste waarmee God de wereld schiep. In dat licht wordt de zee, het land, wordt mens en dier geschapen en wordt de wereld een tuin waarin het goed toeven is. Met dat licht vertelt God aan Mozes wie Hij is als Mozes Hem treft bij een brandend braambos: 'Ik ben die is.' Een ster wijst herders en koningen de weg naar een stal in Bethlehem, waar een straal van omhoog een kind verlicht en waarvan God later zal zeggen: 'Dit is mijn Zoon, mijn welbeminde, luistert naar Hem'. En op weg naar Jeruzalem wordt Jezus op de Taborberg door God opnieuw in het licht gezet. Door dat licht krijgt Jezus zicht op wat Hem te wachten staat, en de kracht om die zware weg naar Jeruzalem toch voort te zetten.

En met dat licht doet God hem opstaan en loopt Jezus op die vroege Paasochtend door de graftuin als Maria Magdalena hem tegenkomt. Hij moet haar aanspreken anders zou ze Hem niet herkennen, zo bijzonder is dat licht.

En dat licht wordt met Pasen onze kerken binnengedragen als verwijzing naar die vroege Paasmorgen waar Jezus verschijnt aan zijn leerlingen. Want zijn lichtgevende verschijning bevestigde in de leerlingen het gevoel dat alles wat zij met Hem hadden meegemaakt niet voor niets was geweest. Dat hun leven uiteindelijk een doel had. Ze waren niet voor niets achter hun netten vandaan gegaan en hadden niet voor niets alles in de steek gelaten om Hem te volgen. Ze ervaren op die Paasmorgen dat ze geen illusie armer zijn geworden, maar een werkelijkheid rijker. Maar ze beseften tegelijkertijd dat dat levensdoel vaak alleen bereikt kan worden

door lijden en dood heen. Dat de weg naar het volle licht zoals het op die Paasmorgen scheen, soms ook langs verlatenheid en onmacht kan gaan.

Als wij maar af en toe een stukje van dat licht zouden mogen zien, zou het niet zo moeilijk zijn om trouw te blijven aan ons geloof. Telkens bidden wij na de consecratie: 'Heer Jezus wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt'. Wij verkondigen dus Zijn dood in alles wat wij dagelijks doen, maar *leven* dus ook al van Zijn verrijzenis. We leven dus in een gespannen afwachting van Zijn komst in heerlijkheid. Ik kan me voorstellen dat we ons dat niet dagelijks bewust zijn, of dat dit ons erg bezig houdt, maar het is wel de diepste kracht van onze christelijke hoop. Dit is waar we van leven en dit is waarom we uiteindelijk dat leven vol kunnen houden.

Zijn er dan helemaal geen momenten mogelijk waarop we die Paaservaring van de leerlingen toen, nu in *ons* leven kunnen ervaren? Ik weet bijna zeker van wel, want we zijn geschapen als kinderen van het Licht, met de opdracht er in te blijven geloven. We kunnen God ervaren in het bewust vieren van de sacramenten, die kernmomenten in ons leven, waarin God zich heel speciaal aan ons wil binden. We kunnen Hem ervaren in momenten van gebed. Of als je vervuld wordt door een gevoel van intens geluk. Door de glimlach en liefde van je kind, een schouderklop van je ouders, de sterke arm van je partner, een onvoorwaardelijke vriendschap, de hulp die je helemaal niet had verwacht of dat ene woord dat je zicht geeft op hoop. Op dit soort momenten laat God licht over ons leven schijnen en worden we aangesproken. Daarin is Hij te herkennen, want zo bijzonder kan dit licht ook voor ons zijn.

Ook deze ervaringen kunnen Paaservaringen zijn en ons de moed geven om verder te gaan, zeker op dagen waarop het kruis in ons leven zwaar weegt. Dan spreken we net als die man waar ik u in het begin van vertelde niet van een 'bijna dood' ervaring, maar van een 'bijna leven' ervaring. Want zo ervaaarde hij dat; bijna echt leven, met zicht op eeuwig leven, bij Hem die ons op onze tijd zal laten delen in Zijn verrijzenis.

Dat het licht van de verrezen Heer ook in ons hart mag branden en anderen mag verlichten die wij op ons levenspad ontmoeten.

Van harte wens ik u, mede namens pastoor van Ogtrop, een gezegende paastijd toe!

Eric Fennis, diaken

---

### *Eerste Communie 2018*

Op 15 april aanstaande zullen 12 kinderen hun eerste heilige communie doen. Als twaalf kleine leerlingen van Jezus zijn ze momenteel volop bezig om zich daarop voor te bereiden, onder de goede leiding van Marleen en Ralf. We zien uit naar een feestelijke viering die muzikaal verzorgd gaat worden door de groepen 5 en 6 van onze Koorschool.

*Wij wensen Raphael, Jurriaan, Tobias, Felix, Jenny, Jack, Jort, Leco, Daan, Sep, Laurentia en Sophia een hele feestelijke en mooie dag toe!*

---

### *Palmpasen*

Op zondag 25 maart is het Palmpasen. Alle kinderen zijn bij deze viering uitgenodigd om mee te lopen met de processie de kerk in; met een nog niet versierd kruis. Tijdens de viering versieren we het kruis in de plebanie en luisteren we ook naar het verhaal over Palmpasen.

Aan het einde van de viering komen we terug in de kerk om onze versierde kruizen te laten zegenen. Voorgaande jaren was dit een groot succes en erg leuk om te doen! We hopen daarom opnieuw op een grote opkomst! Vooraf graag aanmelden voor deelname via

[annemieke@firijn.nl](mailto:annemieke@firijn.nl)

De kosten bedragen €5,-- (voor kruis, haantje en snoepgoed)

---

## GOEDE WEEK EN PASEN IN DE GROENMARKTKERK

**Palmzondag** 10.30 uur **Thematische viering** op het thema: **“The Passion”** met piano en solozanger.

**Witte Donderdag** 19.30uur **Eucharistieviering**. Pastor Bob van Oploo en Leonard Bessellink

**Goede Vrijdag** 15.00 uur **Kruisweg**. Diaken Rob Mascini.

**Goede Vrijdag** 19.30 uur **Gebedsviering**. Broeder Savio en Leonard Besselink met bijzondere medewerking van het koor 023 o.l.v. Felix van den Hombergh. Zij zingen de Donkere Metten: **Lamentaciones** uit de Spaanse 17<sup>de</sup> eeuw.

**Paaswake** 19.30 uur **Eucharistieviering**. In deze viering wordt Arie Bestan gedoopt. Pastor Bob van Oploo en broeder Savio.

**Hoogfeest van Pasen** 10.30 uur **Eucharistieviering**. Pastoor Hein Jan van Ogtrop en Leonard Besselink.

Op Palmzondag zal er een nieuwe muzikaal geluid in de Groenmarktkerk klinken. Bij de thematische viering op zondag 25 maart zal er een ander soort muziek komen dan de gebruikelijke gezangen: bij wijze van proef komt er hedendaags muziek, zoals ook wel bij The Passion wordt gebruikt. Chiel van Tok zal de zanger Matthijs van der Meer op piano begeleiden. Behalve de muziek, zal het een normale palmzondag gebedsviering zijn.

---

*Vernieuwde website en nieuwe email adres Groenmarktkerk*

Wij zijn blij om te melden dat de website van de Groenmarktkerk vernieuwd is, en voortaan weer up-to-date gehouden zal worden. Kijk op [www.groenmarktkerk.nl](http://www.groenmarktkerk.nl).

Er is ook een nieuw email adres voor de Groenmarktkerk: [groenmarktkerk@gmail.com](mailto:groenmarktkerk@gmail.com)

## *En? Wanneer word je gewijd?*

Het is een vraag die mij regelmatig in de kerk gesteld wordt sinds ik de weg van het priesterschap op ben gegaan. Sommigen van u gaan er vanuit dat dit in mei van dit jaar al gaat gebeuren, maar dat zou toch te vroeg zijn. De wijding zelf vraagt om een goede voorbereiding waar ook de tijd voor genomen moet worden. maar wat gebeurt er intussen?

In het najaar van 2017 heb ik een pittig psychologisch onderzoek ondergaan. Dat is nodig om te zien of een kandidaat stabiel is, een keuze maakt die ook innerlijk gevormd is, in staat is om zich echt te geven en dus volledig vrij is, en uiteraard in staat celibatair te leven.

Uit zo'n onderzoek kunnen dingen naar voren komen die mogelijk nog wat aandacht vragen.

Daarnaast ben ik vanaf datzelfde najaar zo om de zes weken ruim twee dagen in de Abdij van Egmond voor de meer spirituele vorming. In stilte en sprekend met mijn geestelijk leidsman worden ook aspecten uit dat psychologisch onderzoek besproken. Ook studiematig zijn er nog wat vakken die aandacht behoeven, bijvoorbeeld op het gebied van priesterlijke spiritualiteit en kerkelijk recht. Deze vakken hoop ik in de zomer af te ronden. Dan is het nodig om in Rome mijn status als permanent diaken om te zetten in transeunt diaken (een diaken op weg naar het priesterschap) om dan mogelijk vanaf september 2018 te kunnen worden opgenomen onder de wijdingskandidaten voor 2019. Ik merk dat het goed is voor dit alles vooral de tijd te nemen. Het werk voor het bisdom en de parochie gaat ook gewoon door, en dat betekent voor mij goed met de gegeven tijd om gaan. Ik voel mij bijzonder gedragen door uw gebed en ik hoop dat u dat in de komende tijd voor mij wilt blijven doen.

Eric Fennis, diaken

---



## *De Nieuwe Bavo Bloeit: 'Een Hemels Onthaal'*

**Van vrijdag 20 april t/m vrijdag 27 april 2018** vindt de vierde editie van 'De Nieuwe Bavo Bloeit' plaats in onze kathedraal. Het motto is 'Een Hemels Onthaal'

Met dit evenement wil de Nieuwe Bavo haar gastvrijheid benadrukken door bezoekers te ontvangen in een bloemenzee van de majestueuze versierde koepel en uitlopers in kapellen en hoogkoor.

De bloemstukken zijn ontworpen en geschikt door ruim 150 (!) studenten van diverse Nederlandse opleidingen bloemsierkunst. Op advies van styliste Ingeborg Kemperman is dit jaar gekozen voor een pastelachtige setting, zodat de zachte goudgele kleuren van het kerkinterieur geaccentueerd worden.

'De Nieuwe Bavo Bloeit' is inmiddels uitgegroeid tot een groot en kleurrijk evenement en behoort tot een van Nederlands spectaculairste indoor flora projecten. Het is een initiatief van de Stichting Kathedrale Basiliek St. Bavo.

### **Programma:**

Op vrijdag, zaterdag en zondag zijn er de hele dag door rondleidingen langs de hoogtepunten van de Nieuwe Bavo. Bijzonder zijn de doorlopende koepeltochten: via de slakkenhuistrap en diverse doorgangen komt u op het hoogst punt in de koepel van waaruit een fenomenaal zicht is op de bloemencreaties in de kathedraal.

Ook op vrijdagavond (20-4) is een bezoek aan dit evenement de moeite waard. In de kathedraal zijn de bloemcreaties dan prachtig aangelicht. Extra bijzonder is de avond beklimming van de toren. De invallende duisternis staat garant voor een prachtig uitzicht over de stad.

Verder is in het Kathedraal Museum een nieuwe expositie over het leven en werk van beeldhouwer Mari Andriessen te bezichtigen en is er ruime gelegenheid om de andere hoogtepunten van de Nieuwe Bavo te bekijken, met speciale aandacht voor de recente kunstwerken van Jan Dibbets, Gijs Frieling en Marc Mulders.

## **Kinderactiviteiten**

Op vrijdag, zaterdag en zondag zijn er leuke kinderactiviteiten. Aan een grote tafel kunnen kinderen hun eigen ketting of armbandje van bloemen maken.

Het volledige programma, openingstijden en entreekosten is te vinden op [denieuwebavobloeit.com](http://denieuwebavobloeit.com) en [facebook.com/denieuwebavobloeit/](https://www.facebook.com/denieuwebavobloeit/)

---

## *Het Feest van de Geest in 2018 in de Groenmarktkerk*

Tijdens Pinksteren wordt de komst van De Heilige Geest herdacht. De Heilige Geest is onzichtbaar, maar wordt vaak uitgebeeld als vurige tongen op de hoofden van de apostelen of als een duif die neerdaalt. Naast deze verbeeldingen zijn er nog vele andere om u het Pinksterfeest te laten ervaren. Om deze reden zijn we erg blij dat de Groenmarktkerk dit jaar meedoet met het kunstproject *Feest van de Geest*.

Het landelijke thema is in 2018 'Levensadem'. Een kunstenaar gaat, speciaal voor de Groenmarktkerk, een kunstwerk maken dat geïnspireerd is op het Pinksterfeest en aansluiting vindt bij de architectuur van ons kerkgebouw. Ruim honderd verschillende kerken in Nederland besteden op deze manier aandacht aan het Pinksterfeest. In Haarlem en omstreken doen dit keer elf kerken mee! Op deze manier kunnen mensen uit onze regio in elf kerken hedendaagse kunstwerken komen bekijken. En tegelijk kunnen wij ons kerkelijk leven aan hen presenteren.

## **Gastvrij**

Al deze kerken, ook de Groenmarktkerk, zullen in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren op zes middagen hun deuren openzetten voor bezoekers. Sommigen van hen komen misschien voor het eerst in een kerk of zullen nauwelijks weten wat het Pinksterfeest inhoudt. Zij komen om te genieten van hedendaagse kunst, om zich te laten inspireren of omdat ze op zoek zijn naar zingeving, rust of ontspanning. Het is een prachtige kans voor onze parochie om hen te ontmoeten en te ontvangen in een van onze kerkgebouwen.

## **Doet u mee?**

In onze gemeenschap is een kleine werkgroep actief die alles rond het feest van de Geest in goede banen zal leiden. Daarnaast zijn we op zoek naar gastheren en gastvrouwen, die het leuk lijkt om op een middag samen met iemand anders gastvrij in de kerk aanwezig te zijn. Denkt u er vast eens over na of dit iets voor u is. Voor het aangeven van belangstelling kunt u Alison Besselink mailen via: groenmarktkerk@gmail.com.

---

## *Gezamenlijk bezoek aan Bijbelse Tuin in Hoofddorp*

In mei zal er een bezoek georganiseerd worden aan de Bijbelse Tuin in Hoofddorp. Achter de Joannes de Doperkerk in Hoofddorp ligt een grote tuin. In deze tuin groeien veel kruiden, planten en bomen die ook in de Bijbel genoemd worden. Ook staan er ruim veertig beelden van bijbelse en inspirerende personen, gemaakt door de beeldhouwer Karel Gomes. Een gids zal uitleg geven bij de beelden en al het andere dat er te zien is. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een kopje koffie of thee. U kunt u opgeven bij het secretariaat van de Groenmarktkerk als u belangstelling heeft. Voor vervoer wordt gezorgd. Er komt nog nadere informatie over de dag en het tijdstip van vertrek.

---

## *Afscheid van een duizendpoot*

Op zondag 11 februari hebben we als Bavogemeenschap afscheid genomen van onze koster/manager Stephan van Rijt. Het was even schrikken toen Stephan zijn vertrek bekend maakte, want zo'n duizendpoot als hij is eigenlijk niet te vervangen. Ruim zeven jaar was Stephan als koster intensief bij het kerkelijk gebeuren betrokken en al sinds zijn kinderjaren actief in de Bavo. Hij heeft een bijzondere liefde voor het kerkgebouw ontwikkeld, wat het meest tot uiting kwam in de talloze rondleidingen die hij heeft verzorgd. Stephan was koster in de tijd van de grote restauratie. Mede door zijn tomeloze inzet was het telkens

mogelijk toch gewoon de liturgie te vieren, al stond de kerk soms letterlijk op z'n kop. Maar Stephan heeft ook bijzonder pastorale gaven, waar wij als pastores dankbaar gebruik van mochten maken. Op grote momenten van lief en leed was Stephan degene die ons in de voorbereiding veel uit handen nam en altijd meedacht om die momenten bijzonder te maken. Onder zijn leiding heeft twee keer het spektakel 'De Nieuwe Bavo Bloeit' plaatsgevonden, een feest voor Haarlem en onze parochiegemeenschap. Stephan heeft er voor gekozen andere wegen te gaan onderzoeken. Hij zal zeker de Bavo niet loslaten en we hopen hem op enig moment weer in ons midden te zien. Vanaf deze plek willen we hem heel hartelijk danken voor al zijn inzet en we wensen hem en zijn dierbaren alle goeds!

Pastores en Parochiebestuur

---

### *Ontmoetingen met de nieuwe wereld*

Het gaat om de ontmoeting. Alles wat we doen bij Stem in de Stad is ontmoeting. Er zijn voor elkaar, als mens. Mensen uit verschillende landen, van verschillende leeftijden, verschillende achtergronden en met verschillende overtuigingen ontmoeten elkaar bij ons. Ontmoeting is de motor en de kern van wat wij doen.

Het Nieuwe Wereldhuis van Stem in de Stad richt zich op de ontmoeting tussen Nederlanders, migranten (mét of zonder papieren), uitgeprocedeerde asielzoekers, arbeidsmigranten en statushouders. Zo bieden ze taallessen Nederlands, Engels en Arabisch aan en andere cursussen, zoals computergebruik, tekenles en solliciteren. Ook is er ruimte voor ontmoeting tijdens museumbezoek, een stadswandeling of een picknick.

De bezoekers van het Wereldhuis kunnen zelf ook activiteiten bedenken. Zo geeft de Braziliaanse Juca op maandagochtend gitaarles en geeft de Syrische docent Musab Arabische les aan vrijwilligers en professionals. Sinds kort is er ook een theatergroep. Elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur leert theaterdocent Paula Juan Lima uit Argentinië de deelnemers niet alleen met een open blik naar de wereld te blijven kijken, maar ook om creatief te zijn en eigenheid te blijven ontwikkelen. Tot slot

is er elke woensdagochtend op de Gedempte Oudegracht 138 een vrouwencafé. Het is opgezet door de Syrische Abeia. Ze wilde graag vrouwen de mogelijkheid geven om met elkaar in contact te komen, van elkaar te leren en elkaars talenten te ontwikkelen. Het is een ontmoetingsplek voor alle vrouwen uit Haarlem en omstreken.

Wilt u meer weten over ons Nieuwe Wereldhuis of graag mee doen aan een van de vele activiteiten? Op dinsdag en vrijdag tussen 12:00 en 13.00 uur is het spreekuur op de Nieuwe Groenmarkt 24 in Haarlem. We zijn ook te bereiken via [wereldhuis@stemindestad.nl](mailto:wereldhuis@stemindestad.nl) en wilt u meer zien over onze avonturen en het programma? Volg ze via [www.facebook.com/NieuweWereldhuisHaarlem](http://www.facebook.com/NieuweWereldhuisHaarlem).

---

### *Nieuws van de Antonius Gemeenschap*

De Antonius Gemeenschap heeft de Groenmarktkerk als 'thuisbasis'. Wie contact met mensen van de Antonius Gemeenschap wil opnemen kan dat doen via de website [www.antonius-gemeenschap.nl](http://www.antonius-gemeenschap.nl) of bellen met het secretariaat van de Groenmarktkerk. Van daaruit wordt gezorgd dat er wordt teruggebeld.

#### *Hieronder volgt een ingekorte versie van de nieuwsbrief van januari 2017 van de Antonius Gemeenschap*

Alweer een jaar voorbij. Voor de Antonius Gemeenschap een bijzonder jaar. Na veel denkwerk en het schrijven van de plannen voor de komende vijf jaar, zijn we een stichting geworden. Het bestuur bestaat uit: Wim Blüm, voorzitter; Corien Overtoom, secretaris; Roelof ten Broeke, penningmeester; Marcel Kooij, bestuurslid en Michael Struis, bestuurslid. Het afgelopen jaar zijn er vrijwilligers bijgekomen en weggegaan. We zitten nu, inclusief de bestuursleden, op 30 vrijwilligers, die alle activiteiten van de Antonius Gemeenschap mede mogelijk maken. Hoewel onze plannen nog in een jaaroverzicht 2017 zullen worden vastgelegd, volgt hieronder alvast een korte samenvatting: Uitbreiding van de High Tea naar andere ouderencentra; zoeken naar wegen om het aantal gasten bij Antonius Kookt uit te breiden; vrijwilligers die namens

ons mensen willen bezoeken die alleen of eenzaam zijn; vrijwilligers die samen met een alleenstaande eenmaal per veertien dagen of per maand willen koken en eten (het zogenaamde Kookmaatjesproject); Campagne tegen Armoede gaat op zoek naar de schaamte van mensen die in armoede leven, willen die schaamte weghalen en steun bieden waar mogelijk.

### **Bureau Discriminatie en Haarlems Platform voor Religie & Levensbeschouwing (HPRL)**

Er zijn contacten geweest met Bureau Discriminatie en HPRL. Zij willen graag dat mensen met elkaar in gesprek gaan, in plaats van dat mensen met de rug naar elkaar toe staan. Aangegeven is dat er onwetendheid is over anderen, zeker als het gaat om geloofsbeleving en levensbeschouwing. De werkgroep Bureau Discriminatiezaken en HPRL wil graag een rode draad trekken door alle initiatieven die al in de stad lopen en kijken hoe de activiteiten in Haarlem elkaar kunnen versterken en hoe zoveel mogelijk verbindingen tot stand gebracht kunnen worden. Ze willen graag een 'verbindingskalender' maken voor Haarlem waar alle verbindende ontmoetingsactiviteiten voor 2017 op komen te staan.

### **Vrijwilliger en / of donateur**

Er zijn altijd mensen nodig die samen met ons de werkzaamheden van de Antonius Gemeenschap willen realiseren. U kunt ons natuurlijk ook financieel steunen of aanwezig zijn bij een van de vieringen op de derde zaterdag van de maand. Heeft u vragen bel of mail ons gerust.

### **Vrede begint in onze eigen straat en stad – Vrede en alle goeds**

---

#### *Chauffeurs gezocht*

Antonius kookt heeft zowel in het centrum bij Stem in de Stad als in Schalkwijk bij het Open Huis, gasten die ouder zijn, alleenstaand en lichamelijk licht beperkt. Wij zijn blij dat deze gasten komen, want juist ook voor hen is Antonius Kookt opgericht.

De gasten met een lichte beperking bestellen veelal een taxi wat tegen

een redelijke prijs in Haarlem mogelijk is. Helaas komen die taxi's soms te laat zodat de gasten te laat komen bij de maaltijd of pas lang nadat de maaltijd is afgelopen worden opgehaald. Af en toe zitten deze gasten nog om 20.30 uur op hun taxi te wachten, terwijl de maaltijden meestal zo rond 19.45 uur zijn beëindigd.

Wij zoeken mensen die op dinsdagavonden deze gasten zouden willen rijden van en naar onze maaltijden. We starten om 18.00 uur met het voorgerecht en de koffie wordt om ongeveer 19.20 – 19.30 uur geserveerd.

Misschien vindt u het leuk om eveneens mee te komen eten? Voor € 5,- een drie-gangenmenu met koffie of thee. We horen graag van u!

Contact: 023 5311655 (telefoon Groenmarktkerk), u wordt teruggebeld.  
Of via: [info@antoniusingemeenschap.nl](mailto:info@antoniusingemeenschap.nl)

*Caritas-nieuws: Uw P.C.I. informeert*



### **De Voedselbank**

*Terugblik Diaconaal weekend 2017 en het in ontvangst nemen van de symbolische cheque*

Bij het ter perse gaan van het vorige parochieblad konden wij u op de valreep mededelen dat het bedrag, bijeengebracht door de parochie Antonius-Bavo, ruim € 2300,= bedroeg.

Maar hiermee waren we er nog niet, want ook de andere parochiegemeenschappen hebben duidelijk hun steentje bijgedragen. Tijdens het Caritas Haarlem Overleg van dinsdag 16 januari mocht ondergetekende de cheque met een totaal bedrag van **€ 5896,=** overhandigen aan penningmeester Hans Redeker van het bestuur van *Voedselbank Haarlem*.

Hierna gaf directeur Hamers een update van de transitie voortgang. Men is bezig om de voedselverstrekking uit te breiden van 3 dagen per week naar 7 dagen en dat vanuit een centraal punt. Niet ver van de oude locatie heeft men een nieuw onderkomen gevonden aan de

Amsterdamse vaart, waar het “supermarkt model” kan worden gerealiseerd.

Het pand zal in de eerste helft 2018 worden betrokken. Vanaf dat moment moet een commerciële huur worden betaald en dat is alleen mogelijk door subsidie van de gemeente Haarlem en door een bijdrage van Stichting Sint Jacobs Godshuis, die een ondersteuning gedurende 5 jaar heeft gegarandeerd. Dat houdt wel in, dat de Voedselbank structureel fondsen moet gaan werven en ook, dat men verantwoording moet gaan afleggen aan “derden” (bijv. de gemeente). Dat is min of meer een cultuuromslag.

Nieuwe activiteiten in 2018: Budgetkoks gaan recepten maken, die de klanten kunnen meekrijgen. Op het terrein van de Kweektuin worden door mensen met verstandelijke beperking groenten verbouwd, die ter beschikking komen van de Voedselbank.

Omdat de normen om gebruik te kunnen maken van de Voedselbank worden versoepeld verwacht men een flinke toename aan klanten in dit jaar. Ca. 3 maanden geleden is trouwens de 172<sup>ste</sup> Voedselbank geopend, dus men voorziet duidelijk in een behoefte.

Directeur Hamers benadrukt: kerken zijn de ruggengraat van de Voedselbank, de politiek ondersteunt “met de mond”.

De Voedselbank is een telkens terugkerend fenomeen, dat onze aandacht verdient.

*Ieder 1ste weekend van de maand, kunt u voor de viering van zaterdagavond 19.00 uur en zondag 10.00 uur uw tas met meegebrachte levensmiddelen inleveren.*

Met dank aan Frits Röhling die deze verslaggeving deels heeft verzorgd. Voor de foto-reportage verwijzen wij u naar de site van Voedselbank Haarlem, onder de rubriek Sint Maarten opbrengst.

### **Ontwikkelingen Caritas Haarlem e.o.**

Wij komen op dit onderwerp terug, omdat pas nu de fusie voor een groot deel een feit is en de noodzakelijke ontwikkelingen ingang kunnen



worden gezet.

Om beter herkend te worden zijn wij begin 2016 onder de naam CARITAS HAARLEM en omstreken gaan werken, maar alleen naamsherkenning is niet genoeg. De problemen van nu vragen om een andere, professionelere aanpak.

De vorming van werkgroepen, opgezet vanuit de PCI, is zo'n praktisch voorbeeld om dichterbij de mensen te komen en te helpen waar nodig.

Het nauwer samenwerken met de sociale wijkteams en overige hulpverlenende organisaties speelt hierbij een belangrijke rol.

Daarnaast staan er nog meer wensen op de verlanglijst van Caritas Haarlem:

Het samenstellen van een duidelijke website die aangeeft waar iemand terecht kan met zijn hulpvraag, het oprichten van een algemeen aanspreekpunt voor advies en deskundige begeleiding en het tot stand brengen van een klein gezamenlijk noodfonds.

### **In mei hebben we aandacht gevraagd voor het Caritas weekend**

U krijgt nog nadere informatie voor wat betreft de precieze datum.

Tijdens de zaterdagavond- en de zondagsviering zullen wij u gaarne informeren over wat er zoal gedaan wordt op de locaties Groenmarkt en Bavo. Wij hopen u dan wat meer te kunnen vertellen over de werkgroepen die op initiatief van CARITAS HAARLEM worden samengesteld en een toelichting te geven op de ontwikkelingen waarover in bovenstaande rubriek wordt gesproken.

Met vriendelijke groet en een Zelig Pasen namens de leden van de PCI

H.H. Antonius - Bavo

Co Schouten

---

## *Wereldwinkel in de Bavo*

Beste parochianen,

Na ruim 25 jaar zijn we gestopt met de wereldwinkel St Bavo. De klandizie werd steeds minder, mede omdat in de supermarkten de FairTrade producten worden verkocht.

Wij hebben het altijd met veel plezier gedaan en hebben vele goede doelen gesteund omdat u de koffie, thee en snuisterijtjes bij ons kocht. Vooral met de kerst was er veel belangstelling voor de kerststalletjes, kerstartikelen en kerstkaarten.

We willen de mensen van het eerste uur niet vergeten, Margriet Rurup en Tonny Out. Dank voor uw vertrouwen namens: Ria Kroon, Tilly Ruigrok, Marijke Zomer, Anneke Paridaans en Tonny Cottaar.

Anne-Mieke Numan

*Het parochiebestuur dankt de dames heel hartelijk voor hun jarenlange en trouwe inzet!*

---

## *Nieuws vanuit het Muziekinstituut*

### *Goede Week en Pasen*

De voorbereidingen voor de vieringen in de Goede Week en met Pasen zijn al in volle gang. In de liturgische agenda achterin kunt u zien welk koor op welk moment zal zingen. Tijdens de Paaswake en de Paashoogmis klinken delen uit de Missa Brevis in C Major (Spatzenmesse) van W.A. Mozart. Ook Händels feestelijk Halleluia zal na de mis van Pasen klinken!

### *Open Dag*

Op zaterdag 7 april openen de deuren van de Koorschool aan de Westergracht zich voor de Open Dag. Kinderen en ouders die graag eens een kijkje willen nemen in de Koorschool zijn van harte welkom vanaf 13.30 uur! Naast informatie over het 'gewone' onderwijs, wordt er ook muziek gemaakt en eindigt de open dag in de kathedraal met een mini concert.

### *Tournee*

Het volledige Kathedrale Koor zal mee gaan naar Assisi waar van 30 april t/m 5 mei de bisdombedevoort plaats vindt. Het koor zal de vieringen muzikaal ondersteunen, maar ook enkele concerten geven, o.a. in Assisi zelf en in de Kathedraal van Perugia.

Op zondag 22 april a.s. is het Assisi programma te horen tijdens de hoogmis in de Kathedraal en vindt er aansluitend een kort benefietconcert plaats.

## *45ste serie Zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordusorgel*



### *Negende lustrum van de serie Zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordusorgel*



Stichting  
Willibrordusorgel

Op zaterdag 5 mei start de 45<sup>ste</sup> serie Zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordusorgel. De reeks wekelijkse concerten wordt voortgezet t/m de laatste zaterdag van september, 29 september. De concerten beginnen om 15 uur (behalve het concert op 9 juni dat 20:15 uur begint), en duren ongeveer één uur. De concerten vinden plaats in de kathedraal, Leidsevaart 146.

Dit seizoen wordt er speciale aandacht besteed aan componisten die een deel van hun leven doorbrachten en -brengen in de provincie Noord-Holland, waarvan Haarlem de hoofdstad is. Een eerste inventarisatie leverde een lijst van 60 namen op!

Tevens is een groot aantal organisten die in de serie optreden, in Noord-Holland werkzaam.

Hieronder is in het schema opgenomen wanneer welke organist komt spelen. Actuele informatie kunt u vinden op de website: [www.rkbavo.nl](http://www.rkbavo.nl) of [www.willibrordusorgel.nl](http://www.willibrordusorgel.nl). Hier is vanaf 31 maart ook de folder met gedetailleerde programmagegevens als pdf gedownload kan worden. En ook via: [www.facebook.com/basiliek.haarlem](https://www.facebook.com/basiliek.haarlem)

De concerten zijn, met uitzondering van de concerten van 2 en 9 juni (het laatste vangt aan om 20.15 uur), en 15 september gratis toegankelijk. Wel wordt na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Projectgroep Zaterdagmiddagconcerten van de Stichting Willibrordusorgel

**Overzicht zaterdagmiddagconcerten 2018, aanvangstijd 15 uur (tenzij anders aangegeven)**

<b>ZATERDAGMIDDAGCONCERTEN 2018, aanvang 15 uur, behalve 9 juni: 20.15 uur; duur 1 uur, behalve 2 juni en 9 juni: duur ca. 2 uur (met pauze). Toegang gratis, behalve 2 &amp; 9 juni en 15 september.</b>			
<b>Datum</b>	<b>Solist</b>	<b>Medewerkenden en/of bijzonderheden</b>	<b>Programma</b>
5 mei	Dirk Out		Cor Kee, Jan Zwart, Langlais, Dupré
12 mei	Mark Heerink		Monnikendam, van Elven, Beijer, Franck
19 mei	Una Cintina & Erik Jan Eradus		Valkestijn, Litaize
26 mei	Christiaan de Vries		Piet Post, Rachmaninow, Widor
2 juni	Vocoza o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen m.m.v. van blazersensemble Ned. Filharmonisch Orkest	<i>Toegang € 17,50/12,50 € 2,50 korting in de voorverkoop via <a href="http://vocoza.nl">vocoza.nl</a></i>	A. Bruckner (o.a. mis in e-klein),
9 juni <b>20.15 uur</b>	Haarlem Voices o.l.v. Sarah Barrett & Lennie Kerkhoff (piano) & Ton van Eck (harmonium)	<i>Let op: afwijkende aanvangstijd; avondconcert; toegang € 17,50/10,- . € 2,50 korting in de voorverkoop via <a href="mailto:info@haarlemvoices.nl">info@haarlemvoices.nl</a></i>	Rossini, Petite Messe Solennelle
16 juni	<u>Matthias Havinga</u>		C.F. Hendriks jr., v. Oortmerssen, Mendelssohn,
23 juni	Stephan van de Wijgert		F. Poulenc (concert voor orgel strijkers en pauken), De Klerk, Duruflé
30 juni	Petra Veenswijk		L. Vierne (4de symfonie), C. Kint, J. Langlais
7 juli	Jaap Stork		Debussy, Bijster, Bartelink
14 juli	Ton van Eck	Haarlem Open orgeldag	Mozart, J. Nieland, Bartelink,

21 juli	Int. orgelfestival	i.s.m. het Int. orgelfestival	Nog niet bekend
28 juli	Deelnemers Int. Zomeracademie.	i.s.m. het Int. orgelfestival	Nog niet bekend
4 aug	Susanna Veerman & Wim Does		Saint-Saëns (Danse macabre), Widor, Wammes, Bijster, Gigout
11 aug	Agnieszka Tarnawska	1ste prijs Int. C. Franck Concours 2017	Frack, Vierne Hindemith
18 aug	Tjeerd van der Ploeg		Piet Post, Widor (Symf. Gothique) Karg Elert (Passacaglia op. 150)
25 aug	Matteo Imbruno		Dick Koomans, Anton Pauw, Boëllmann
1 sept	Henk G. van Putten		Andriessen, Franck, Rheinberger
8 sep	Ton van Eck	Open Monumentendag	Latijns-Amerikaans programma
15 sept	Zuzana Ferjencicova	i.s.m. St. Vox humana; <i>betaalde toegang</i>	Liszt, Franck, Dupré Guillou
22 sept	Albert Jan Roelofs		Van Noort, Sweelinck, Bastiaans, Samama
29 sept	Ton van Eck	Een van de koren van het Muziek Instituut St.-Bavo	L. Vierne, Corn. de Wolf, J. Nieland

Wijzigingen voorbehouden!

De concertserie in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van onder meer

- Stichting **HET HAARLEMSCHE MUZIEKFONDS**
- Cultuurstimuleringsfonds van de Gemeente Haarlem
- *Bisdom Haarlem - Amsterdam*
- Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland



Haarlem



HET HAARLEMSCHE  
MUZIEKFONDS



PRINS BERNHARD  
**CULTUURFONDS**  
De kunst van het geven

## *Personalia*

### **BRUIDSPAREN:**

Hedy Valk en Mike van Bakel                      18 mei

### **DOPELINGEN**

Vivienne Marlene Adrienne, dochter van Maarten en Judith Koch – Knapen	6 januari
David Alexander, zoon van Nathan Skwortso en Eline Bergmann	17 februari
Savannah Wilhelmina, dochter van Menno en Emma van der Steen	24 februari
Lucas Willibrordus Pieter, zoon van Robert en Yvette Steeg	11 maart
Avenue Neveah, dochter van Elgreenio Knott en Jennifer Moeke	24 maart
Kiki, dochter van Dustin van Nijkerken en Willemijn van de Loo	25 maart
Arie Bestan (volwassendoop in de Paaswake)	31 maart
Calvin Kyan, zoon van Arjen en Melissa Jeronimus	27 mei

### **OVERLEDEN**

Op 9 februari overleed **Mej. Drs. Geertruida Christina (Truusje) Krouwels**. Afkomstig uit een gezin van elf kinderen. Studeerde sociografie en fysische geografie aan de UvA Amsterdam: zij was destijds een van de vijf vrouwelijke studenten aan de universiteit. Haar hele arbeidzame leven was ze werkzaam in het onderwijs o.a. aan Sancta Maria Haarlem. Als diepgelovige vrouw was ze ook praktisch kerkelijk geïnteresseerd. Ze hield goed contact met bisschop Bomers en met onze Bavo. Vanuit haar flat bij de Churchillaan had ze uitzicht op de kathedraal. Haar devies was: 'leven in eenvoud' en 'weggeven wat je overhebt'. Haar laatste levensjaren bracht ze door in de Houttuinen vlak in onze buurt. Ze bezocht enkele jaren terug met een groep uit het verpleeghuis onze kathedraal en was levendig geïnteresseerd. Ze ontving regelmatig de H.Communie vanuit onze parochie en kreeg op 7 februari de laatste Sacramenten. Haar uitvaart was op donderdag 15 februari in onze kathedraal. We zijn haar dankbaar voor alles wat ze voor ons deed. Dat ze in vreugde haar Heer mag ontmoeten!

12 September 2016 was voor **Co Kenselaar** een zware dag. Toen namen we afscheid van zijn vrouw An. Allebei, Co en An, waren wel wat activiteit gewend. Haar vader zat in het electra, zijn familie in het schilderwerk. Allebei actief bij de padvinderij. Daar ontmoetten ze elkaar, de akela en

de hopman. Ze trouwden hier en het gezin vormde zich: een en al actie hier in de Bavo. Co was een solide man. Ook dankbaar, heel dankbaar voor alles wat hem gegeven was in zijn kinderen en kleinkinderen. Hij was blij omdat hij zag hoe ze zijn levensstijl voortzetten: geen flauwe kul maar actief en betrokken op de wereld om je heen. Tevreden over zijn kinderen: *'die hebben we samen goed afgeleverd'*. Als ik hem aantrof in zijn appartement met uitzicht op onze Bavo had ik het wel met hem te doen, maar tegelijk had ik ook diep respect omdat hij zo goed vol hield. Hij had wel honderd kunnen worden. En dan een onnozel gebeuren: een val, nog niet eens zo hard maar dan hulpbehoevendheid, een verpleeghuis, een longontsteking en het einde was daar. Toch was op hem van toepassing: 'je kleren zijn niet versleten en je voeten zijn niet gezwollen al die jaren'; de terugblik van Mozes op vele jaren woestijn. De kinderen en kleinkinderen gaan verder leven. Co en An blijven toch in de buurt. Een nieuw toekomst bloeit op: 'als de graankorrel niet in de aarde sterft zal ze niet leven.' We overwogen deze dingen bij zijn uitvaart op 24 februari. God sterke ons allen!

Op 28 februari overleed de heer **Mattias (Thijs) Gerardus Bruijnen** in de leeftijd van 86 jaar.

Een bijzonder mens die door zijn dochter prachtig tijdens de dienst werd beschreven. Een vrolijke man die altijd klaarstond en voor iedereen een bijzondere interesse toonde. Als kind had hij al vroeg zijn moeder verloren en heeft in zijn leven de nodige tegenslagen gekend. Hij moest na een lang ziekbed afscheid nemen van zijn vrouw Marga en later van zijn zoon Ron. Hij vond nieuw levensgeluk bij Ina Boelhouwer en met haar kinderen en kleinkinderen was er sprake van een warm en hartelijk gezin. Hij werd ook door hen als een echte vader en opa gezien. Ook Thijs zelf werd ziek, maar droeg dit vol moed en in een groot vertrouwen op Gods hulp. Als zanger in verschillende kerkkoren heeft hij menig keer Gods lof gezongen, zo ook in de Kathedraal waar op zaterdag 3 februari zijn afscheidsviering was.

Op 22 februari overleed **Adriana Johanna (Jeanne) Schouten-Traksel** 90 jr. Haar wieg stond aan de Westergracht met zicht op de kathedraal. Ze



trouwde later met Henk Schouten van de Schoutjeslaan, sinds 1950 terug uit Indonesië. Hun huwelijk vond plaats op 8 januari 1955. Het koor van Dr. Kat zong en het was –zoals toen nog mogelijk- een ‘drie-heren-mis.’ Hun oudste dochter Marjolijn zou later aan dezelfde –inmiddels verhuisde- koorschool werkzaam zijn. Zij wierp zich, toen de dochters jong waren, met ijver op haar gezin en besteedde veel aandacht aan de mensen om haar heen. Vader Henk deed veel klussen voor de Bavo (de drukkerij). Zo’n twintig jaar geleden verhuisden ze naar Bennebroek. Hun zestig-jarig huwelijk vierden ze fijn samen. De laatste vijf jaar was Jeanne niet zo gezond. Ze is thuis door Henk en haar kinderen goed verzorgd. De allerlaatste maand van haar leven werd ze verpleegd in de Houttuinen. In die moeilijke tijden bad ze eindeloos: ‘moeder Maria bewaar mij.’ Op 1 maart namen wij afscheid van haar in onze Bavo en werd haar het Ave Maria toezongen. We bidden Henk en zijn dochters met hun partners en kinderen sterkte toe.

#### UITVAARTEN ELDERS:

In Nieuw Vennep vond op 24 februari de uitvaart plaats van **Frank (Franciscus Lodewijk Maria) van Rooijen**. Hij was koordirigent o.a. in de Pius X kerk in Amsterdam-Slotervaart en de Bavo in Heemstede. Op zijn voorlaatste zondag op aarde had hij nog met zijn vrouw de TV-uitzending uit onze Bavo gevolgd. Daarna heeft hij de ziekenzalving ontvangen en samen met vrouw en gezinsleden de H.Communie uit onze Bavo ontvangen. De zondag daarop overleed hij. In Nieuw Vennep heeft de familie vroeger gewoond en is hij bijgezet in het familiegraf. We wensen vrouw en kinderen en verdere familieleden moed en sterkte toe.

Op 8 maart vond in de OLV-Hemelvaartkerk in Heemstede (dichtbij de begraafplaats aan de Herfstlaan) de uitvaart plaats van **Cornelia (Corry) Haan- Mooy**. Vanaf haar 18<sup>e</sup> jaar vele jaren als violiste verbonden aan het Utrechts Stedelijk Orkest en het Radio Philharmonisch orkest. Sinds 1996 weduwe van Dr. A.M.F.H. (Lex) Haan. Samen met haar zus Mia (die eerder overleed) was zij geïnteresseerd Bavoparochiane. We gedenken haar als een originele en begaafde persoonlijkheid. Moge de engelen haar ontvangen en de hemelse muziek haar tegemoet klinken.

## Liturgische agenda voor beide kerken

In onderstaand overzicht is de Liturgische agenda tot en met zondag 3 juni 2018 voor beide kerken opgenomen. Wanneer het een viering in de Groenmarktkerk betreft staat voor de aanvangstijd 'Antonius'; wanneer het een viering in de Bavo is, staat voor de aanvangstijd 'Bavo'.

Onderstaand rooster geeft voor de Bavo weer welk koor in de viering zal zingen en voor de Antonius ook wie de voorganger is en de lector.

De vaste vieringen door de week in beide kerken worden aan het eind van dit overzicht genoemd. **Let op: ook de eucharistievieringen in de Groenmarktkerk zijn om 10.30 uur.** Speciale en nieuwe vieringen worden wel tussen de zondagvieringen genoemd. Een nieuwe gebedsviering in de Groenmarktkerk is 'Aperitief voor de Ziel' en is in plaats van de Franciscus viering.

### Zondag 18 maart

*Vijfde zondag van de Vasten*

Antonius 10.30 uur Woord- en communieviering, diaken Rob Mascini en Karin Ottenhoff, orgel en Groenmarktchoor

Bavo 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Mannenkoor

### Dinsdag 20 maart

*Vierde vastenoverweging*

Bavo 19.30 uur Viering m.m.v. het Tussenchoor

### Vrijdag 23 maart

Bavo 15.00 uur Kruisweg

### Zondag 25 maart

*Palmzondag*

Antonius 10.30 uur Thematische viering, Quendoline Blüm en Simone Westra, Chiel van Tok (piano) en zang (Matthijs van der Meer)

Bavo 10.00 uur Pontificale Eucharistieviering m.m.v. de Bavocantorij

## **Dinsdag 27 maart**

### *Boeteviering*

Bavo 19.30 uur Vastenoverweging m.m.v. het Tussenkoor

## **Woensdag 29 maart**

### *Wijding H.H. Oliën*

Bavo 19.30 uur Pontificale Eucharistieviering m.m.v. de Senioren  
Kathedrale Koor

## **Donderdag 29 maart**

### *Witte Donderdag*

Antonius 19.30 uur Eucharistieviering, pastor Bob van Oploo en Leonard  
Besselink, orgel en samenzang

Bavo 19.30 uur Eucharistieviering m.m.v. het Mannenkoor

## **Vrijdag 30 maart**

### *Goede Vrijdag*

Antonius 15.00 uur Kruisweg, diaken Rob Mascini, orgel en samenzang  
19.30 uur Gebedsviering, broeder Savio en Leonard Besselink,  
Koor 023 o.l.v Felix v.d. Hombergh; orgel en samenzang

Bavo 15.00 uur Kruisweg m.m.v. het Tussenkoor  
19.30 uur Pontificale viering m.m.v. de Bavocantorij  
21.00 uur Lamentations m.m.v. de Bavocantorij

## **Zaterdag 31 maart**

### *Vigilie van Pasen*

Antonius 19.30 uur Eucharistieviering met doop van Arie Bestan, pastor  
Bob van Oploo en broeder Savio, orgel, Groenmarktkoor en  
samenzang

Bavo **21.00 uur** Pontificale Paaswake m.m.v. het Kathedrale Koor

## **Zondag 1 april**

### *Hoogfeest van Pasen*

Antonius 10.30 uur Eucharistieviering pastor H.J. van Ogtrop en Leonard Besselink, orgel, Groenmarktkoor en samenzang

Bavo 10.00 uur Pontificale Eucharistieviering m.m.v. het Kathedrale Koor

## **Maandag 2 april**

### *2<sup>e</sup> Paasdag*

Antonius geen viering

Bavo 10.00 uur Eucharistieviering met Samenzang

## **Zondag 8 april**

### *Feest Goddelijke Barmhartigheid / Beloken Pasen*

Antonius 10.30 uur Woord- en communieviering, diaken Rob Mascini en Leonard Besselink, orgel en Groenmarktkoor

Bavo 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum Noordwijk  
12.30 uur Indonesische viering

## **Zondag 15 april**

### *3<sup>e</sup> zondag van Pasen / Eerste communie (Bavo)*

Antonius 10.30 uur Woord- en gebedsviering, Fred Visser, orgel en Groenmarktkoor

Bavo 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. groepen 5 en 6 Koorschool

## **Zondag 22 april**

### *4<sup>e</sup> zondag van Pasen*

Antonius 10.30 uur Woord- en communieviering, diaken Ingo Molenaar en Leonard Besselink, orgel en samenzang

Bavo 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het kathedrale Koor

## **Zondag 29 april**

*5<sup>e</sup> zondag van Pasen*

Antonius 10.30 uur Thematische viering, Antoniusgemeenschap

Bavo 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang

## **Zondag 6 mei**

*6<sup>e</sup> zondag van Pasen*

Antonius 10.30 uur Eucharistieviering pastor H.J. van Ogtrop en Leonard Besselink, orgel en samenzang

Bavo 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Due Voce

## **Donderdag 10 mei**

*Hemelvaart*

Antonius 10.30 uur Eucharistieviering, pastor Bob van Oploo en Karin Ottenhoff, orgel en samenzang

Bavo 10.00 uur Pontificale Eucharistieviering m.m.v. Voce Laetare

## **Zondag 13 mei**

*7<sup>e</sup> zondag van Pasen*

Antonius 10.30 uur Thematische viering, Quendoline Blüm en Simone Westra, orgel en Groenmarktkoor

Bavo 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Kings University Choir  
Edmonton Canada  
12.30 uur Indonesische viering

## **Zondag 20 mei**

*Hoogfeest van Pinksteren*

Bavo 10.00 uur Pontificale Eucharistieviering m.m.v. het Kathedrale Koor

## **Maandag 21 mei**

*2<sup>e</sup> Pinksterdag*

Bavo 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang

## **Zondag 27 mei**

*Hoogfeest Drievuldigheid*

Antonius 10.30 uur 10.30 uur Woord- en gebedsviering, Fred Visser,  
piano en samenzang

Bavo 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Sorelle

### **Zondag 3 juni**

*H. Sacrament*

Antonius 10.30 uur Eucharistieviering pastor H.J. van Ogtrop en Leonard  
Besselink, orgel en samenzang

Bavo 10.00 uur Pontificale Eucharistieviering m.m.v. het  
Mannenkoor

---

Vieringen door de week

Bavo

Dinsdag t/m donderdag om 09.00 uur

Vrijdag om 12.30 uur (eerste vrijdag van de maand Uitstelling)

Zaterdag om 19.00 uur

Groenmarktkerk:

1<sup>e</sup> Maandag van de maand: Vredesgebed voor Stad en Wereld, 12.30 uur,  
overige maandagen: 12.30 uur Adempauze, bidden, stilte en muziek.

Dinsdag en Vrijdag: 12.30 uur Woord- en Communieviering met  
samenzang met broeder Savio.

Maandag t/m vrijdag: 14.00 – 16.00 uur: Stiltecentrum in de Binnenstad.

Derde zaterdag van de maand: *In plaats van* de Franciscusviering:

Aperitief voor de Ziel, korte gebedsviering van de Antonius Gemeenschap  
met na afloop gelegenheid om bij te praten met een hapje en een  
drankje.

---



# MEDITATIE

We moeten iets kleins doen.  
Een klein wonder  
moeten we verrichten.  
Eén klein persoonlijk wonder,  
één wonder moeten we verrichten  
per persoon.

En dan, als iedereen dat gedaan heeft,  
één klein wonder verrichten,  
dan tellen we de wonderen  
die ontstaan zijn bij elkaar op.  
En dan, dan hebben we  
een groot wonder.

Kijk, zo simpel zit nu eenmaal  
een groot wonder in elkaar.

Sylvia Hubers